

SLOTTSNYTT

Ansvarig utgivare: Ingmar Hasselgréen Mannerstierna
Redaktör: Lisa Björklund



©Göteborg 1917

*Har du några
vackra bilder och
varma minnen från
Otterhällans pärla?
Dela med dig till
Slottsnytt. Antingen
per mejl till:
lisa_bjorklund@
bredband.net
eller postvägen:
Lisa Björklund
Palmstedtsgatan 3b,
412 58 Göteborg*



Vårens program är följande:

31/1 2008 F d chefen för Göteborgs Konstmuseum filosofie doktor Björn Fredlund och filosofie doktor Ingmar Hasselgréen Mannerstierna berättar minnen från 50 år i museernas tjänst.

25/2 2008 Årsmöte. Professor Lars Nordström och filosofie doktor Kristina Carlsson talar om Västra Götaland - en kulturbygd i forntid och nutid

31/3 2008 Taubeafton med besök av trubaduren Bernt Åke Gunnarsson från Flatön

28/4 2008 Carl von Linné afton i regi av Nils Zandhers från Nordiska folkhögskolan



Ordföranden har ordet...

En vacker sensommarsöndag, närmare bestämt den 9 september förra året, firade vår förening att det gått 35 år sedan Jaktslottet invigdes på den plats det nu ligger, adress Otterhällegatan 16. Tidigare låg det 75 meter högre upp, på det som nu är en stor parkeringsplats.

Tidigare ägaren, rådman Ulf Grapengiesser, och hans hustru Susanne, född Hermelin, hade förgäves ansökt hos Göteborgs stad att huset skulle bevaras för framtiden. De ägde nämligen inte hela fastigheten utan endast huset. När därför ett stort affärs- och kontorshus skulle uppföras mot Kungsgatan behövde staden marken för att anlägga en större parkeringsplats där.

Så var situationen vid mitten av 1960-talet när jag fick uppdraget att göra en kulturhistorisk värdering av alla hus i Göteborg. Det kändes självklart att även Jaktslottet skulle ingå i det som skulle bevaras för framtiden. Men Göteborgs stad sa nej trots att Historiska museet starkt värdjade om att huset skulle bevaras.

Museet hade gett upp kampen när i augusti 1971 en äldre dam, Marie-Louise de Vylder Lehman, steg in på museet och anhöll om hjälp att rädda huset. Hon var ordförande i en sektion av Folkpartiet i Göteborg, där några damer, med riksdagsledamoten Brita Elmén i spetsen, engagerat sig för att rädda huset. Marie-Louise hade åtagit sig att driva frågan och genom hennes viljestyrka och övertalningsförmåga tog ärendet en annan vändning. Staden

ställde den nuvarande tomten till förfogande och kostnaden att flytta och renovera Jaktslottet, 500 000 kronor, delades mellan AMS 75 % och Göteborgs stad 25 %.

I nära 30 år fanns ett välkänt våffelkafé i Jaktslottet men numera hyrs huset enbart ut för bröllop, dop och andra festligheter. Dessutom anordnar föreningen varje månad under höst och vår intressanta och givande kulturaftnar för sina medlemmar.

Så gick det alltså till när Jaktslottet räddades för framtiden och kulturminnesföreningen Otterhällan bildades för att sköta verksamheten och underhålla huset.

**Ingmar Hasselgréen
Mannerstierna
Ordförande i
Kulturminnesföreningen
Otterhällan**

Glimtar från höstens kulturaftnar

Söndagen den 9 september firade föreningen 35-årsjubileum med ett Öppet Hus för alla medlemmar. Det bjöds på kaffe och bullar och Gunilla Flink, en för många känd musikproducent på Sveriges Radio och ledamot i föreningens styrelse, lät oss alla njuta av ett musikprogram kallat ”En strålande kärlekssaga berättad i sånger och duetter från 1850-1870”. Det var en inspelning från 1974 med solisterna Marianne Schell, nu aktuell på GöteborgsOperan, Per-Erik Öhrn, känd från Vadstena akademien, Norrlandsoperan och Drottningholmsteatern och med Gunilla Flink själv vid pianot. Särskilt roligt var att Marianne

Schell var närvarande på Jaktslottet och kunde berätta roliga anekdoter från tiden hon turnerade med ”Kärlekssagan”.

Biskop Carl Axel Aurelius gästade föreningen den 29 oktober. Han var en verklig publikmagnet och Jaktslottet slog publikrekord. På ett medryckande sätt berättade han om Martin Luther och hur uppfattningen om Luther varierat under tre sekel. Ingmar Hasselgréen Mannerstierna berättade att det inte var första gången en biskop gästade Jaktslottet. Bo Giertz var inbjuden när Jaktslottet invigdes. I det sammanhanget överlämnade han ett gammaldags skåp som luktade så illa att det inte gick att ha hemma. Men med hjälp av lavendelvatten lyckades Jaktslottets räddarinna

M-L de Vylder Lehman få bort lukten så väl att biskopen bad att få tillbaka skåpet. Nu står det i prästgården i Ydre härad hos sonen Martin Giertz.

Den 26 november var det dags för den traditionella Taubeaftonen. Professorn i musikvetenskap, Olle Edström, berättade om sin nyutkomna bok ”Evert Taubes musik”, en musikvetenskaplig studie på dryga 700 sidor. Det är ett stort arbete han lagt ned på att analysera Taubes visor och låtar med avseende på form, text, metodik, harmonik och variationen mellan olika inspelningar. En andra del kommer i april 2008. Professor Edström berättade medryckande och sjöng och spelade flera av Taubes mest älskade visor.

Minnesord över fru Birgit Salomon, Göteborg

Det är höst i Jaktslottets lilla trädgård och vårdträdet den gamla eken faller sina blad. Birgit Salomon finns ej mer och håller sitt vakande öga över huset.

Fru Birgit Salomon i Göteborg har avlidit i en ålder av 93 år. Hon var född i Ryds församling i södra Småland på gränsen till Blekinge, där hennes far Bernhard Svensson verkade som egenföretagare och spannmålshandlare. Efter studier i Privat Samskola fortsatte hon sin skolgång i Elementarläroverket för flickor i Karlshamn.

39 år av sitt yrkesliv kom hon att ägna åt civilförsvaret först i Stockholm och sedan i Göteborg. Hon innehade olika chefspositioner bland annat som handläggare hos civilbefälhavaren i västra civilområdet. Hon medverkade vid flyktingverksamheten 1944, då finska flyktingar togs om hand

i Sverige och i samband med Bernadottetransporterna av koncentrationslägerfångar 1945. För sina insatser tilldelades hon såväl svenska som utländska förtjänstmedaljer.

I Stockholm mötte hon sin make försvarsdirektören Otto Salomon, som först verkade i Stockholm och Mariestad och senare i Göteborg. Birgit gick i pension 1979 och var stolt medlem i Göteborgs Zontaklubb II. Påverkad av sin mor, som var den första kvinnan som kom in i Ryds kommunalfullmäktige, stred Birgit hela livet för kvinnans jämställdhet. Hon medverkade i aktionen 1977 för kvinnliga präster i Göteborg.

Otto och Birgit Salomon var under hela sin Göteborgstid bosatta på Otterhällan med Drottning Kristinas Jaktlott som nära granne. Det hade räddats från rivning 1971-72 efter en aktion av Folkpartiet och Göteborgs Historiska Museum. Redan 1973 åtog Birgit sig

uppdraget att sköta Jaktslottets ekonomi och administration. I 9 år var Otto Salomon föreningens ordförande och en gång i månaden samlades medlemmarna till kulturaftnar med föredrag och musik mm. Trots sin höga ålder missade Birgit aldrig en sammankomst på Jaktslottet och hon var mån om att huset och trädgården skulle hållas i gott skick. Som hjälp till detta gav hon och maken en penningdonation till kulturminnesföreningen. Som ett bevis på tacksamheten från föreningen blev hon dess första hedersledamot.

Människor går bort men Jaktslottet står kvar och minner om dem som verkat där.

För Kulturminnesföreningen Otterhällan och Drottning Kristinas Jaktlott
Ingmar Hasselgréen-
Mannerstierna ordförande
Margita Björklund vice ordförande

Efterlysning!

I föreningens stadgar står ”Föreningen har till syfte att utan vinstintresse förvärva och förvalta eller förhyra kulturhistoriskt intressanta byggnader inom centrala delar av staden i Göteborg samt att hos allmänheten väcka intresse och sprida kunskap om desamma”.

Den första delen av paragrafen uppfyller föreningen väl genom förvärvet av Jaktslottet, som förvaltats väl under nu 35 år. Men den senare delen har det inte gjorts mycket åt under åren. Styrelsen har

därför beslutat att instifta ett pris för den person eller förening som under det gångna året väckt intresse och spridit kunskap hos allmänheten om kulturhistoriskt intressanta byggnader eller miljöer. Den kände keramikern Herman Fogelin har gjort ett konstverk som kommer att överräckas till pristagaren den 12 maj, ett lämpligt datum då det är Vasaättens anfader Gustav Vasas födelsedag.

Det hela kommer att ske i en festlig inramning och självfallet är

pristagaren välkommen att bjuda in alla sina vänner och släktingar. Prisjuryn som består av f d museichefen Gunnar Dahlström, Göteborgs Konstförenings ordförande Fleur Priwin Palmé och styrelseledamöterna Margita Björklund och Jan Filipsson behöver hjälp att hitta välrenommerade kandidater. Skriv, ring eller mejla era förslag, gärna med en kort motivering till Margita Björklund, Nilssonsberg 27, 411 43 Göteborg, mobil 0706-474134 eller margita.bjorklund@bostadsbolaget.se **Sista datum för att ta emot förslag är 31 mars 2008.**
